

Vrije Sint-Clemensschool

Bouw je mee?



Onze school heeft een plan

Jij bent welkom ...

- 😊 We zijn een grote dorpschool waar je jezelf veilig en geïnspireerd voelt.
- 😊 Bij ons krijg je de kans om wereldwijd te worden.
- 😊 We proberen voor jou een plek te creëren te midden van een rijke en diverse omgeving waar je zelf op verkenning kan gaan.



Vrije Sint-Clemensschool

Désiré Vandervaerenstraat 1A - Waversesteeweg 2, 1560 Hoeilaart

02 657 01 40

secretariaat@vrijesint-clemensschool.be

www.vrijesint-clemensschool.be



Met veel enthousiasme en dynamiek zetten wij, de school, de ouderraad en de parochie ons in zodat je graag naar school komt!

Je bent uniek en dat daagt ons uit om met een open blik naar jullie te kijken.

We staan open voor vernieuwing en proberen jullie kwaliteitsvol onderwijs te geven.



Samen engageren we ons om te kunnen zeggen:

“Het is niet voor niets mijn school.”

Samen beleven, samen bouwen, samen groeien

Het hart van onze school loopt over van boeiende verhalen. Verhalen over Jezus maar ook over andere inspirerende figuren uit de wereld die:

- ons doen nadenken over hoe we als vrienden samen kunnen leven
- ons leren filosoferen over wat ons gelukkig maakt
- ons uitnodigen om te bidden en te vieren
- ons tonen dat solidariteit maar kan groeien als we onszelf opzij kunnen zetten
- ons leren dat je jezelf moet durven zijn
- ons leren dankbaar, vergevingsgezind en zorgzaam te zijn.

We willen voor jou een plekje maken waar we respect hebben voor elkaar en waar je eerlijk kan en durft zijn. Je moet er kunnen vallen en opstaan en op elkaar kunnen bouwen. Samen werkt en lukt alles beter.



Als jij je mening met me deelt en ik jou respecteer.

Als jij me vertrouwt en ik ook eerlijk met je omga,
dan groeien wij samen, jij en ik, zo verschillend en zo divers.

Als jij me dankt en ik je met plezier een complimentje geef.

Als jij me vergeeft en ik een nieuwe kans krijg,
dan dragen we een steentje bij aan een school waar we samen kunnen leven.

Als jij naar me lacht en ik straal.

Als jij een grapje maakt en ik mijn zorgen vergeet.

Dan leren we hoe kleine waardevolle gebaren een wereld van verschil kunnen maken.



Bouwstenen voor het leven

*“Vertel het me en ik zal het vergeten,
laat het me zien en ik zal het onthouden
maar laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.”
Cfr. Confucius, Chinees filosoof, 551 v.C. - 479 v.C.*

Zin in beweging krijgen door een waaijer van sportactiviteiten uit te proberen.

Experimenteren en probleemoplossend denken, want al doende leer je.

Leg de lat op jouw hoogte, kleur niet altijd binnen de lijnen maar ontwerp je eigen plan

Fouten zien als kansen, ze zijn het bewijs dat je probeert en leert

Samen ontdekken, kritisch, lerend van elkaar

Trots zijn op jezelf door te reflecteren en zo je eigenheid te creëren

Actief ondernemen, in groep, per twee of individueel

Nieuwe kansen krijgen, van jezelf en van elkaar

Durven dromen en vol vertrouwen je plan trekken

Initiatief nemen, zelfstandig en weerbaar worden

Genieten van de enorme rijkdom aan talen op onze school

Een constructief bouwpakket want doen = leren

Werkvormen

Interactie

Veilige
leeromgeving

Zinvol

Realistisch

Uitdaging

Media

Beleven

Rijke
ondersteuning



Steen voor steen, zorgzaam bouwen

Differentiëren - Remediëren - Aanpassen

- 😊 Vandaag dagen we je uit, moedigen we je aan je grenzen te verleggen, er voor te gaan.
- 😊 Morgen wordt je een nieuwe kans aangeboden uit fouten leer je, ze zijn hier niet verboden.
- 😊 Overmorgen zoeken we mee naar jouw tempo, jouw manier want je krijgt tijd om te groeien, dat lukt het best met plezier.
- 😊 Later gaan we met je ouders in gesprek, zoeken onbeperkt. We pluizen alles uit, tot we vinden wat wél voor jou werkt.

Maar zorg dat je altijd de beste versie van jezelf kan zijn!

